

Vakantiehuis op maat

 bijonspleegzorg.nl/algo.html

Geplaatst door [Willemien Kronenberg](#) op apr 21, 2016 in [Artikelen](#)

Herkent u dat? Elk jaar weer op zoek naar een goede vakantiebestemming: een plek waar alle gezinsleden het naar hun zin hebben. Voor sommige pleeggezinnen is dit een hele opgave. De kinderen hebben ieder hun bijzondere behoeften en vertonen soms ook echt onaangepast gedrag. Je wil je als pleegouders niet telkens schamen voor de problemen die je als gezin voor anderen veroorzaakt. Bovendien wil je niet vermoederd thuiskomen dan je was, voordat je op vakantie ging.

Voor Paul en Angela Oorthuizen was dit een terugkerende realiteit. Met hun vijf kinderen, waarvan vier pleegkinderen, was het lastig om een geschikte vakantiebestemming te vinden. Marco, hun oudste pleegzoon, is 19 en hij is meervoudig gehandicapt. Hij heeft een heel laag IQ, is niet zindelijk en praat niet. Daaronder komt een tweeling van 17 die verslaafd geboren is, op ZMLK-niveau functioneert en een stoornis heeft in het autistische spectrum en ADHD. Nummer vier is hun eigen zoon van 16. Verder hebben ze nog een pleegdochter van 10. Ook komen er regelmatig 'oud'-pleegkinderen terug die een tijd bij hen gewoond hebben, maar naar een instelling zijn verhuisd.

Ontspannen op vakantie

“Toen de kinderen klein waren, logeerden we wel eens in een oud vakantiehuisje van familie”, vertelt Angela. “We hebben ook eens in het buitenland een vakantiehuis gehoord, maar dat was behelpen. Een kind dat plaste en poepte onder de douche en met spullen smeed, leverde veel werk op. Een ander kind kon op de camping de wc niet vinden en poepte toen maar midden op het grasveld. We hebben ook 'wegloopkinderen'. Daarom is er altijd een omheinde tuin nodig, zodat we ook eens rustig kunnen zitten.” In het vakantiehuisje van de familie zagen Paul en Angela wel dat het voor de kinderen ontspannend was om op vakantie te zijn, met zand en water in de buurt.

Acht slaappleaatsen

Ze kregen het plan om het oude huisje af te breken en een nieuw huis te bouwen dat van alle gemakken voorzien was. Zo kan het voor iedereen vakantie zijn. Nu staat er een vakantiehuis van 70 vierkante meter, met acht slaappleaatsen. Ook is het mogelijk om in de tuin een tentje op te zetten. Beneden is het huis volledig aangepast. Er zijn kamers met een bedbox, een snoezelruimte, een bed dat je naar hoogte kunt instellen en een twijfelaar. Er is ook een opklapbed, “want er zijn van die perioden dat je bij een kind moet kunnen slapen of het kind bij jou”, zegt Angela.

Op de bovenverdieping zijn ook twee slaapkamers en er is een speelruimte op de vide, waar best een matras kan liggen. In de woonkamer staat een grote eettafel. Die kan kleiner worden gemaakt als er meer rolstoelen om de tafel moeten staan. De keuken is toegankelijk voor rolstoelen, maar ook af te sluiten met een hekje als je veilig zonder kinderen wilt koken. De badkamer is volledig aangepast met een douchebrancard, een douchestoel en vanzelfsprekend een wasmachine. De kamer met de bedbox is geïsoleerd

voor geluid, zodat andere vakantiegangers geen last hebben van een gillend kind. Kortom, het vakantiehuis voldoet aan alle wensen die een gezin met gehandicapte kinderen heeft. Natuurlijk is de tuin en de speelplek omheind, zodat het voor iedereen veilig is.

Crowdfunding

Paul en Angela hebben in overleg met architecten geprobeerd om een ideaal 'kidsproof' vakantiehuis te laten bouwen. Met een crowdfundingactie onder familie en vrienden kregen ze de benodigde fondsen bij elkaar. Het afgelopen jaar hebben ze met diverse gezinnen proefgedraaid, om uit te vinden of het huis voor iedereen functioneert. Angela: "Een van de gezinnen had een gehandicapte vader. De vader wilde in de vakantie zo graag zijn kinderen zelf naar bed brengen en hun een nachtzoen geven voor het slapengaan. Dat werkte prima en was een hoogtepunt van de vakantie." Doordat er een hoog-laag bed is, kan een pleeggezin bijvoorbeeld ook een hulpbehoeftige of dementerende oma mee op vakantie nemen.

Fam4kids

Om het huis ook voor andere pleegouders met gehandicapte kinderen toegankelijk te maken, hebben Paul en Angela een stichting opgericht die het huis beheert: Fam4kids. Ook vermoeide pleegouders die samen even weg willen, kunnen in het laagseizoen terecht. Het huis ligt op camping De Quack in Hellevoetsluis, direct aan de duinen van het Haringvlietstrand. De camping heeft een aantal voorzieningen voor mensen met een beperking, zoals een afrastering rond de speeltuin en een snoezelruimte. Er is ook een klein zwembad.

Op de vraag of er nog wat te wensen is, antwoordt Paul dat ze dringend behoefte hebben aan een schuur om bijvoorbeeld de rolstoelfiets droog te kunnen parkeren. Er is wel een oplaadmogelijkheid voor scootmobielen, rolstoelen en elektrische fietsen, maar voor een schuur moet nog geld gevonden worden. Paul en Angela hebben samen een mooi project van de grond getild. Paul: "We wensen veel pleeggezinnen een goede vakantie toe."

www.fam4kids.nl